

NYLÄNDSKA FOLKSAGOR

BERATTADE FÖR UNGDÖM

HELENA WESTERMARCK

MED ILLUSTRATIONER

CUNNAC BERNTSSON

ALEX. FEDERLEY — JANIE AF FÖRSÄLLES KUNSTVERKUUDEN



WENTZEL HAQELSTAMS FÖRLAG

HÄLSINGFÖRE

Pris 2:-

och ville veta det, och slutligen sade gumman: »du kan ju säga,
»så dra' de af med dig, din tjocka sugga».

Pojken fortsatte sin väg med påsen på ryggen och var ikke
så litet beläten, att han den gången undgått stryk. När han



vandrat en stund, mötte han ett brudfölje; spelmännen bläste på klarinett, och folket sjöng och hade roligt.

»Så dra' de af med dig, din tjocka sugga!« ropade pojken.

Folket trodde, att han menade bruden — som nog var litet tjock; hela täget stannade och pojktackarn fick återigen stryk. Därefter ville de köra bort honom, men pojken ville nödvändigt veta, huru han borde säga.

Skomakarens underliga hjälpare.



Det var en skomakare, som på kvällen skar till det arbete han följande dag skulle göra färdigt. Men vid midnattstid kommo tre små karlar och började sy och sticka och bulta helt hurtigt vid skomakardiskon, och när allt var färdigt skyndade de bort. Emelertid var arbetet så väl gjordt, att där kommo köpare genast andra dagen och beställningar mer än vanligt. Så gick det en tid bortåt, de små männen sydde det som skomakaren skar till, och denne kom slutligen i vilständ.

»Vill du som jag, så sitta vi uppe i natt för att se, hvem som räcker oss en sådan hjälpsam hand?« sade en gång hans gumma.

»Ja, lät oss göra det!« sade gubben, och när natten kom, gingo de ej till sängs.

Där kommo de tre små nakna karlarna.

»De ha redan varit här i min fars och farfars tid», sade kungen. »Först hade de bon i jorden, men förökades så att de icke mera rymdes där, kröpo fram och plundrade mina hus och källare, och nu får jag inte mera ens äta i fred, om inte tjänarna stå brodvid mig och slå ihjäl dem. Härrom dagen var här en gammal rätta och sade, att jag genast skulle flytta, ty rätt som det är, kommer hon med hela sitt följe och tar in slottet.»



Just som han sagt detta, kom den gamla rättan in.

»H vem har skickat dig hit?», sade Missee och nappade henne i svansen, men han fick icke riktigt tag i henne, utan rättan slapp undan.

Nu frågade Missee kungen, om han inte önskade att bli af med dem.

»Jo, det vill jag vissat», svarade kungen, »och är du karl att få dem bort, så skall du inga lunda blifva utan lön.»



»Det kan jag gärna göra», sade Missee, »men inte ensam, jag måste skaffa flere kattor hit.»

»Men om du bedrar mig», sade kungen.